

39 2024

WEEKKRANT
25 SEPTEMBER
JAARGANG 85
EDITIE 3800

P900720

AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

LAND VAN GALILEA OUDSBERGEN

PASTORALE EENHEID: ELLIKOM SINT-HARLINDIS EN RELINDIS | GRUITRODE SINT-GERTRUDIS | MEEUWEN SINT-MARTINUS |
NEERGLABBEEK SINT-HUBERTUS | WIJSHAGEN ONZE-LIEVE-VROUW TENHEMELOPNEMING



Gebed ter voorbereiding op het bezoek van Paus Franciscus aan België

Heer onze God,
Gij hebt de paus, als opvolger van Petrus,
de taak gegeven om ons geloof te versterken
en de eenheid van uw volk te bevorderen.
Wij danken U voor het bezoek van Paus Franciscus aan ons land
en vragen U om over hem te waken.
Moge uw Heilige Geest hem leiden en ondersteunen.

Wij bidden dat diezelfde Geest
in overvloed wordt geschonken aan uw Kerk in België.
Dat ze er een nieuw elan mag door vinden.
Laat de gelovigen de vreugde van het Evangelie ervaren
en ze uitstralen door hun woorden en daden.
Help ons vooral om uw barmhartigheid te tonen
aan onze zussen en broers die lijden.

Gij die zorg draagt voor alle volken,
kijk om naar ons land en help ons om samen te werken
aan het algemeen welzijn en een rechtvaardige samenleving.
Geef ons de kracht om bij te dragen aan de vrede in de wereld
door in elke mens een zus of broer te zien.

Inspireer leraren, onderzoekers en studenten
in hun zoektocht naar waarheid en wijsheid.
Laat hun kennis bijdragen aan de waardigheid van de mens
en het behoud van onze aarde.

Heilige Maria, Zetel van Wijsheid en Moeder van Barmhartigheid,
waak over ons als wij ons verzamelen rondom Paus Franciscus.
Geef ons de moed om, net als Jezus, hoopvol op weg te gaan!

Amen.

*+Luc Terlinden
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel*

Naar het beeld van Maria



Een voorbijganger hoopte dat ze naar het beeld van Maria mochten opgroeien.
Een andere hoopte dat ze op zoek zouden gaan naar een beeld van

Maria, terwijl de juf vertelde over Lourdes, de grot en de vele mensen die naar Lourdes gingen en gaan in Gruitrode.

Wie weet heeft een lezer nog een passend beeld voor de grot. Ga op zoek naar Maria en bel ons als je ze gevonden hebt, een beeld van Maria voor de grot. (0476213691)

Kinderen als pelgrims onderweg



Wij volgden de kinderen van Ellikom en Gruitrode op hun tocht en hielden halt in de kerk waar ze al dansend, zingend en biddend hun vriend Jezus gingen groeten en uitnodigen om met hen mee te lopen in het schooljaar.

Zie verder in de blad het verslag van hun eerste halte op de pelgrims-tocht. Wil je ook met hen meegaan, dan kan dat nog in Meeuwen op 26 september om 09.00 u in de Sint-Martinuskerk.

Elke dag iets ontdekken
waarvoor je dankbaar kan zijn
dat is geluk
Yvonne

Laat wat voorbij is
voorbij zijn
de toekomst nog rusten
en geniet
van wat je nu wordt gegeven.
Yvonne

Mensen zijn in wezen
onvolmaakt
de kunst is om
met die onvolmaaktheid
vredevol samen te leven
Yvonne

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Hasselt
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@otheo.be
Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt
011 28 84 40

ABONNEMENTEN + PLAATSELIJKE REDACTIE

Ellikom : Jos Ceyskens
Gsm 0497 75 07 47
josceyskens44@gmail.com
Gruitrode : Liesbet Schrooten
Gsm 0474 94 07 19
liesbet@peters-schrooten.com
Meeuwen : Jos Braeken
Gsm 0498 08 41 55
braeken.jos@telenet.be
Neerglabbeek : Hilde Arits
aritshilde@gmail.com
Gsm 0476 37 45 59
Wijshagen : Mia Drijkoningen
Gsm 0497 30 74 88
miadrijkoningen@hotmail.com
mailadres KERK & leven
Marleen Braeken
kerkenleven_mgr@hotmail.com

PASTORALE CONTACTEN

Jan Beliën, pastoor
Hoeverkerkweg 3
089 23 20 85 of 0476 29 89 73
j.belien@telenet.be
Liliane Peeters, parochieassistente
0494 59 44 80
peeters_l@msn.com
Vital Geelen, voorzitter federatieteam
011 85 83 40 – 0473 77 04 78
vital.geelen@skynet.be
Marc Verbeiren, diaken
011 79 29 96
marcverbeiren@klimopmeeuwen.be
Erediaiken
Toon Vrints
011 38 11 35

PE Land van Galilea Oudsbergen
parfedmgr@skynet.be
www.parochiefederatiemeeuwen-
gruitrode.be
Secretariaat: Weg naar Ellikom 255, 3670
Oudsbergen
Contact: Liliane Peeters 0494 59 44 80

Dekenaat Bree
Grauwe Torenwal 9B, 3960 Bree
Contact:
Diane Palmans 089 47 22 66
diane@federatiebree.be
Hilde Ramackers 089 56 41 08
hilde@federatietaembree.be

EUCCHARISTIEVIERINGEN

EUCCHARISTIEVIERINGEN

GRUITRODE

Zaterdag 28 september**18.30 u. Overige intenties**

Elisabeth Hellinx, Cyriel Debacker,
Gertrudis Hellinx, Sonja Debacker,
Maria Nouwen,
Jan Ramaekers

MEEUWEN

Zondag 29 september**11.00 u. Overige intenties**

Louis Gielen en Helena Indekeu
Albert en Kaat Limerkens-Vandyck,
zoon Eugène en schoondochter
Lucienne
Juil Luyten en Kaatje Gielen

LOUWEL

Zaterdag 28 september**17.00 u.**

OPGLABBEK

Zondag 29 september**09.30 u.****VOORGESCHREVEN COLLECTE WEEKEND 28 EN 29 SEPTEMBER**

Werelddag Migranten/Vluchtelingen

MISINTENTIES

Voor de overledenen kan u een intentie aanvragen. Doe dit ten laatste drie weken voor de datum die u wenst.

Aanvragen en betalen van 15 euro kan bij:

Meeuwen

Pastorie, Dorpsstraat 38

Ellikom

Jaak Vaesen, 0476 58 31 23

Gruitrode

Liesbet Schrooten, 0474 94 07 19

Neerglabbeek

Hilde Arits, 0476 37 45 59

Wijshagen

Mia Drijkoningen, 0497 30 74 88

of na de vieringen in de kerk.

Info:

www.parochiefederatiemeeuwen-
gruitrode.be

SCHOOLVIERINGEN Als pelgrims onderweg

In Ellikom gingen de schoolkinderen naar de kerk bij het begin van het schooljaar.

Onder het thema 'Als pelgrims onderweg' maakten zij er samen met de leerkrachten een mooie eucharistieviering van. Jef was koster van dienst en pastoor Jan ging voor in een viering die school en geloofsgemeenschap met elkaar verbond.

Boven de straat hing nog de slogan 'Uw gaspedaal is geen kindertaal'. Voor velen is de bijbel ook geen kindertaal, maar gelezen door kinderen en leerkrachten wordt Gods Woord een echt avontuur. En daar houden ze wel van, die kinderen.

Op tocht gaan en van alles beleven en ontdekken, stilvallen en aandacht hebben voor wie moe aan de kant van de weg zit, luisteren naar spannende verhalen van reizigers op pelgrimstocht door het leven, alle kinderen keken er naar uit. Hun veiligheidshesjes kleurden de weg, maanden wegiraten tot voorzichtigheid en boden geborgenheid. Hun schoolagenda was een reisgids.

Waar ze heen gingen lag vast, maar hoe ze er zouden geraken dan moest nog ingevuld worden, maar ze komen er wel dankzij de leerkrachten de ouders en wie weet, die Jezus, die man van in de kerk, die je overal tegenkomt ook in het spel van elke dag op de schoolspeelplaats en onderweg en ja, ook bij het huiswerk en in het klaslokaal.



Maar ook in Gruitrode stapten de leerlingen met de leerkrachten met rugzak en pelgrimsstaf richting kerk om samen het begin van het schooljaar te vieren en God te danken voor de kansen die ze kregen en om zijn steun te vragen bij alles wat ze zouden doen op school.

Op hun pelgrimstocht stapten de kinderen op hun zelfontworpen voetstappen hun doel te bereiken. Juf Christine ging voor in de viering, sprak woorden van Paulus, zong met alle kinderen en op het einde van de viering werd er heerlijk gedanst. Benen uit elkaar en voel de aarde, zwaai met de armen, geef elkaar de hand en lach want samen maken wij er het beste van.

Zelfs de oude Abraham, de eerste pelgrim, kwam de kinderen even vergezellen en zoals gebruikelijk zorgde Rita dat de kerk er netjes bij lag, klaar om al dat kinderplezier te onthalen. 88 paar kindervoeten wijzen ons de weg.

Hopelijk willen en kunnen wij hen volgen. We kunnen zoveel van hen leren. Laten we met hen meegaan op hun pelgrimstocht dit schooljaar. Na de viering liep één klas al een eindje door, ontdekte de kerkschatten, verbaasde zich over pijp, mijnlamp en rijen boeken van Phil Bosmans en hield stil bij de grot achter de kerk.

Maria was er even niet. Misschien op pelgrimstocht of bij de hangjongeren die soms rond de kerk vertoeven. Of wie weet was ze al op school, meegegaan met de andere kinderen en wachtte ze op hen, want op Maria's steun bij hun pelgrimstocht kunnen ze tellen. De juf vertelde het enthousiast, zoals juffen dat kunnen. Proficiat aan alle kinderen en juffen.



PARTICIPATIEAVONDEN KERKENBELEIDSPLAN

Sint-Martinus Meeuwen



Vol verwachting werd uitgekeken naar de opkomst voor de eerste participatieavond in het kader van de opstelling van een kerkenbeleidsplan in de gemeente Oudsbergen. Bij mondjesmaat kwamen ze binnen en pastoor Jan telde 34 aan-

wezigen toen de voorzitter van de kerkraad Rik Hoogmartens iedereen welkom heette. Ze waren gekomen om te luisteren 'naar wat er met hun kerk ging gebeuren', zo vertelden sommigen. Maar ze konden vooral hun idee kwijt over hoe

zij de toekomst van hun kerk zagen. De kerk is namelijk de zondagskerk voor onbeperkte duur en blijft een gebouw voor de eredienst, zoals ook de inleiders van het studiebureau Archivolt aangaven en zoals ook vastgelegd in het pastorale plan van het Land van Galilea.

Ideeën waren er genoeg om de kerk te gebruiken. Een willekeurige greep uit wat op tafel kwam: studieruimte voor studenten, concerten en lezingen allerhande, tentoonstellingen, medegebruik door andere culturen en religies, ruimte stilte en gebed, open ontmoetingsplaats, speelplek voor jeugdbewegingen, versmarkt voor de korte keten, voedselbedeling en sociaal restaurant...

Vele voorstellingen die echter ook even op hun haalbaarheid getoetst werden, zonder dit helemaal uit te

spitten. En dat alles geld kost en vooral ook mankracht en dynamiek werd al snel duidelijk. Zonder sanitair, aangepaste verlichting en geluidsinstallatie, modern meubilair en eigentijds interieur, rekening houdend met het erfgoedkarakter van het gebouw, kunnen een aantal nevenbestemmingen niet, maar voor vele dingen is een oplossing

als er voldoende draagkracht is, man- en vrouwkracht is.

Aan het studiebureau om met alles aan de slag te gaan, het kerkgebouw te positioneren in het dorp Meeuwen als een plek waar het goed om leven is, en deugd doet om te geloven en te vieren.



O.L.Vrouw ten hemelopneming Wijshagen



De tafels stonden klaar. De koffie was gezet. Zoals inleider Rik zei was dat ook de gewoonte in Wijshagen en de aanwezigen genoten dan ook van de gastvrijheid. Het was geen grote massa die was komen opdagen.

Een twaalfstal mensen van de geloofsgemeenschap en het dorp Wijshagen die graag hun mening

kwijt wilden over de bestemming van de kerk in de toekomst. De kerk ligt in een groen, aangenaam woon-dorp met heel wat verenigingen en beschikbare buurtgebouwen. Of zoals iemand het zei: 'Wij zijn nog goed bedeed.' Jammer genoeg echter niet door winkels van de 'kleine' middenstand en ook niet door het openbaar vervoer. De meningen over de kerk liepen wel wat uit el-

kaar, al was iedereen het er over eens dat stilte- en geloofsbeleving een belangrijke parel waren aan het Wijshagens firmament.

Moet de kerk daarvoor als gebouw behouden blijven? Al in het kerkenbeleidsplan van 2017 staat ingeschreven dat deze kerk voor een herbestemming in aanmerking kan komen en in het pastorale plan staat dat er geen eucharistievieringen meer zullen zijn vanaf 2026, maar dat er andere liturgische invulling mogelijk is

Voor een aantal aanwezigen was de invoering van gebedsvieringen de toekomst van de kerk. Voor anderen kon de kerk, met uitzondering van toren en oude koor een andere bestemming krijgen of zelfs afgebroken voor een nieuwe bestemming, zoals woongelegenheden voor jong en oud of een open landschapsruimte met kans voor ontmoeting, bezinning en feest. En omdat er

nood is aan een vormingsplek voor pastorale doeleinden werd ook die mogelijkheid geopperd.

En natuurlijk was er nog het kerkhof en de kloosterkapel die een nieuwe functie konden krijgen en werd gehoopt dat de school kon blijven. Belangrijk bij nieuwe bestemmingen was het behoud van het dorpskarakter wel belangrijk,

zoals ook het behoud van erfgoedstukken die thuis moesten blijven in Wijshagen. Het was een geanimeerde avond en Rien en Dagmar van Archivolt beloofden alle ideeën op te nemen in hun verslag om dan begin 2025 tot een nieuw kerkenbeleidsplan te komen, goedgekeurd door de bisschop en door de gemeenteraad.



Harlindis en Relindiskerk Ellikom



Op vrijdag 13 september kwamen ook 13 mensen meedenken over de toekomst van de kerk in Ellikom. In het kader van het kerkenbeleidsplan moet een toekomstvisie uitgetekend worden voor deze kerk. De aanwezigen prezen zich gelukkig in hun dorp omwille van de rust, de natuur en het vele vere-

nigingswerk, maar betreurden ook wel het gebrek aan goede bereikbaarheid, openbaar vervoer en aan bakker, slager en kruidenier.

Zij die van Ellikom waren kenden de kerk, zeker van vroeger, als bakermat van geloof en samenhang. 'Het is een mooie kerk', klonk

met genegenheid. Maar hoe kan dit kerkgebouw ook in de nabije en verdere toekomst een bijdrage betekenen in de opbouw van een warme buurt en gemeenschap? 'Dat het een liturgische plek mag blijven', was een verzuchting. Anderen zagen al sneller een mogelijke herbestemming met sport en culturele invullingen. Maar dat deze grote kerk zich leent voor meer en onderdeel kan uitmaken van een project 'goed wonen in je eigen buurt', dat was voor iedereen wel duidelijk.

Over middelen en mogelijkheden werd verkennend gesproken, maar dat mensen zullen nodig zijn om zo'n vernieuwend project op te starten en in kleine stapjes uit te bouwen daar was iedereen het over eens. De avond was aangenaam, een echte ontmoeting van mensen en ideeën. Voor het studiebureau Archivolt leverde het weer heel wat stof op om te verwerken in hun

nota voor het nieuwe kerkenbeleidsplan van 2025-2031.

En na nog verschillende overlegmomenten zal dat plan dan eerst een goedkeuring moeten krijgen van de bisschop om vervolgens voorgelegd te worden aan de gemeenteraad begin 2025. En daarna is er werk aan de winkel om van de Sint-Har-

lindis en Relindiskerk een multifunctionele parel te maken in het hart van de gemeenschap Ellikom, verweven met de andere geloofsgemeenschappen in Oudsbergen en het dekenaat Bree.



GEPLUKT IN DE LEVENSBLOOM BOCHOLT

Zuster Mia in Rwanda



‘Hoewel ik van één berichtje toch even moest bekomen’, vertelt ze met nog steeds een heerlijk Noord-Limburgs accent. ‘Bert Vermesen, die tot juli de Belgische ambassadeur was in Rwanda en vandaag ambassadeur is bij de EU in Brussel, stuurde me een bericht dat ik eind dit jaar het ereteken Ridder in de Kroonorde mag ontvangen. Dat werd goedgekeurd door een Koninklijk Besluit van 12 augustus. Ik citeer: “Het is een erkenning voor jouw levenswerk en jouw bijdrage aan de uitstraling van België. De ambassade zal hiervoor binnenkort een ceremonie organiseren”. Het doet me toch wat. Ik ben enorm vereerd en dankbaar dat ons werk in Kigali wordt gewaardeerd.’

‘Ik ben enorm vereerd en dankbaar dat ons werk in Kigali wordt gewaardeerd.’

Zuster Maria Vanherk, afkomstig uit Kaulille, trad in 1950 in bij de zusters Bernardinnen van Oudenaarde. Ze studeerde er verpleegkunde en vertrok in 1958 als missionaris naar het toen onbekende Afrika, met de Bijbel als gids. Ze kwam terecht in Rwamagana, een missiepost nabij de Rwandese hoofdstad Kigali. ‘Ik werkte in een sanatorium waar 200 patiënten met tuberculose verbleven. Aanvankelijk verliep alles rustig, maar na een jaar kwamen etnische problemen aan de oppervlakte. Mensen werden vermoord en hutten in brand gestoken. Het was een ingrijpende ervaring die ik nooit zal vergeten.’

Kigali
In 1964 ging ze aan de slag in het ziekenhuis van Kigali, waar ze zieken verzorgde in soms erbarmelijke omstandigheden. Ze bleef er tot 1994, het jaar van de genocide. ‘Een vreselijke periode. Niet te beschrijven’, zegt ze. ‘Er vielen zo veel doden en gewonden. Met één arts en met enkele verpleegkundigen baarden we de doden op, onder meer de tien neergeschoten Belgische par’s. Finaal moest ik zelf noodgedwongen vluchten. Toen ik een maand in België was, vroegen

de oversten aan me om naar Bukavu te reizen. Samen met een medezuster stond ik er gevluchte Rwandese zusters bij. Later keerde ik dan terug naar mijn missiepost in Kigali, waar ik tot vijf jaar geleden overste was. Voordien werkte ik jarenlang in het ziekenhuis. Vandaag zijn we er nauw verbonden met de salesiaanse gemeenschap.’

‘Ik heb niet meteen vast werk, maar ik ben toch de hele dag bezig.’ Zuster Maria Vanherk is dan ook God dankbaar, omdat ze trouw kon blijven aan haar roeping in de blijde, maar ook in de moeilijke periode die ze kende in Rwanda. ‘Dankbaar ook, omdat Hij mij geroepen heeft om jarenlang op weg te mogen gaan met zo veel kleine, eenvoudige en arme mensen. Ik heb iets van mezelf aan hen mogen geven, maar ik heb ook veel mogen ontvangen.’

Ton, *bisdom redacteur K&L*

De pastorale eenheid De Levensboom Bocholt wordt op 6 oktober geïnstalleerd door bisschop Patrick Hoogmartens. Feest mee in de eucharistieviering van 10.00 in de Sint-Laurentiuskerk.

Religies verbonden



Studio Leyssen is een begrip in Bocholt en verre omstreken. Hun foto's zijn van een uitzonderlijke schoonheid. Bij de viering van het 90-jarig bestaan hoort een tentoonstelling in de Sint-Laurentiuskerk van Bocholt.

Religies verbonden is een heerlijke creatie. Vijf wereldgodsdiensten te beschouwen in één harmonieuze ruimte om mensen te verbinden in al hun diversiteit en hen uit te nodigen in verdraagzaamheid en cul-

turele rijkdom.

De *Kruisweg* is een kunstwerk van Fernande Kuypers uit 1970 die in zijn diepe pracht en kracht te beleven valt in de zijbeuken van de kerk. Het is meer dan een kunstwerk. Het is een bekroning en eerbetoon aan het lijden en sterven van Jezus. Ongelofelijk meeslepend om nooit meer uit je leven te verdwijnen.

IST-café

Laat je stem horen op het Ieders Stem Telt - Café

leders stem telt
OKTOBER 2024

donderdag 26 september om 19.00u
Kleine zaal Cultuurpunt
Phil Bosmansplein 1, 3670 Oudsbergen (Gruitrode)

Van welke sociale thema's lig jij wakker?
Wonen, gezondheid, kinderopvang, onderwijs, mobiliteit ... wat vind jij hierbij belangrijk?
In het Ieders Stem Telt-Café gaan we op zoek naar de raakpunten tussen buurtbewoners.

Wat leeft er bij de bewoners van Oudsbergen?
Mensen hebben verschillende achtergronden: jong en oud, ziek of met een beperking, werkzoekend, vluchteling ... Welke ideeën hebben jullie gemeen met elkaar?
Wat verbindt jullie?

We brengen deze raakpunten in kaart en bezorgen die aan lokale politici, zodat ze ook jouw stem horen.

Heb jij zin om samen met ons en andere buurtbewoners te praten over sociale thema's?
Dan ben jij dé persoon die we zoeken.
In een gezellige ruimte bieden we je een hapje en drankje aan én een goed gesprek.

Schrijf je in via deze link: <https://tinyurl.com/2fkf8txc>
Of stuur een mailtje of bel naar inge: inge.koekelkoren@welzijnszorg.be - 02 213 04 11

Campagne Ieders Stem Telt
'Ieders Stem Telt' is een campagne van meer dan 50 organisaties in Limburg. We willen dat de stemmen van alle mensen gehoord worden bij de verkiezingen in oktober. Daarom organiseren we infomomenten en gesprekstafels.

In samenwerking met Welzijnszorg Limburg, Welzijnschakel Tochtgenoten, CM, Ferm, Femma, Samana ...

GOED OM WETEN

Pastorale eenheid Sint-Franciscus

Weet je nog eind februari van dit jaar hielden zij een eerste pastoraal beraad in de Sint-Jozefskerk van Louwel.

Het nieuwe pastorale plan voor de pastorale eenheid Sint-Franciscus werd uit de doeken gedaan maar daarna kregen de aanwezigen het woord om samen na te denken over hoe wij de drie pijlers van het pastorale werk konden invullen. Er kwamen toen heel wat suggesties naar boven. We hebben een poging ge-

daan om deze wat bij elkaar te zetten en met elkaar te verbinden. Het was een hele uitdaging maar nu moeten we een stap verder zetten.

De kleine ploeg van de pastorale eenheid (team) kan dit niet alleen verder uitwerken. Daarvoor hebben wij jullie ideeën, suggesties en ondersteuning hard nodig. Misschien voel je er iets voor om voor een heel concrete actie wat mee te werken.

Daarom organiseren we een tweede

pastoraal beraad in de Sint-Jozefskerk te Louwel op 1 oktober om 19.30 u. We gaan niet alles aanpakken maar een bepaald deelaspect 'Sterke momenten in liturgie en gebed' zodat we heel concreet verder kunnen bouwen aan een levendige geloofsgemeenschap. Wat is wenselijk en haalbaar? Wat valt er te borgen, bij te sturen, te bannen?

Startavond WZZ

Startavond Welzijnszorg

Woensdag 9 oktober 2024 om 19u00

Sint-Franciscuscollege, Minderbroederstraat 11, 3550 Heusden - Zolder



Samen voor waardig werk: recepten tegen armoede

Steun ons samentegenarmoede.be
BE21 0000 0000 0303

Kom jij ook?

Hartelijk welkom!