

NIEUWJAARSBRIEF AAN DE DIKKE BEUK

In Zijn liefde ben je bewaard

Een zonnige groet, van tussen een zwaar geladen wolkendek, en een goeie dag! De laatste tijd is het hier zeer warm, soms snikheet, een goeie regenvlaag kan wat verfrissing brengen. Hopelijk stelt iederen het heel goed.

Bij het einde van het jaar is het tijd om wat nieuws van hier in Lubumbashi door te geven. Dankbaar om alles wat geweest is, zo wil ik 2024 eindigen.

Vanaf 30 oktober tot 11 november was ik in Mbuj Mayi in de zuster-gemeenschap van Anuarite, voor de verantwoording van de subsidies die we verkregen, dankzij jullie edelmoedigheid en bijdrage in het project voor de bouw van het huis van de zusters en de afwerking van twee klaslokalen. Elk jaar moeten we nog leerlingen weigeren wegens plaatsgebrek, dus nieuwe klaslokalen zijn er nog steeds nodig.

Het was een blij weerzien met mijn medezusters, onderwijzend personeel en de leerlingen van de school. Dit schooljaar zijn er 1.456 leerlingen. Ze studeren nog in twee schiften, voormiddag en namiddag, zo zijn alle klaslokalen goed benut. Een goeie ontmoeting ook met ingenieur David en de bouwvakkers. Onze school heeft een zeer goede naam, verleden schooljaar zijn alle

leerlingen geslaagd in hun Staats-examen. Velen proberen verder te studeren aan de universiteit hier ter plaatse in Mbuj Mayi, anderen verkiezen Kinshasa of Lubumbashi voor verdere studies: alles hangt ook af van de financiële mogelijkheden van de ouders.

Maar de bevolking is zeer arm, hier in Mbujimayi circuleren nog altijd de briefjes van 50, (0,017 €) 100 en 200 FC, die niet meer circuleren in Lubumbashi en elders. Hier ter plaatse zijn er geen fabrieken, weinig inkomsten, de privé diamantmijnen dragen niet bij tot de verbetering en meer welstand voor de bevolking. Hoe overleven...?

Voor 't eerst zag ik nu dat er vele straten geasfalteerd zijn, aan andere straten zijn ze volop aan 't werken in Mbujimayi. In de straat voor ons huis Anuarite zijn ze nu ook bezig met de riolering. We leven op hoop!

Ik had ook de gelegenheid om familie van onze medezusters, jonge vrouwen in opleiding voor 't religieuze leven, te ontmoeten. Dat doet altijd veel plezier. Ik zeg dan altijd: jullie zijn onze schoonfamilie, salesiaanse familiegeest.

Een groot probleem is nog de watervoorziening en de elektriciteit. Ge-



lukkig hebben we een project gefinancierd gekregen voor de aankoop van een nieuwe installatie voor zonnepanelen, daar zijn ze nu volop mee bezig. Deze kunnen genoeg stroom voortbrengen voor de school, beroepsschool, snit en naad, voedingsleer, informatica enz. en ook voor het huis van de zusters.

Ook wat familienieuws. Onze Congolese provincie telt nu 95 zusters met eeuwige geloften, waaronder 1 zuster van Ivoorkust, 36 zusters met tijdelijke geloften, waarvan 1 van Angola et 1 van Mozambique. Novicen, 1ste jaar 5; 2de jaar

11; 8 postulanten; 12 aspiranten 2de jaar en 11 van het 1ste jaar. We hebben ook al 13 medezusters die als missionaris werkzaam zijn in andere landen en 8 medezusters die tijdelijk dienst bewijzen in andere provincies. Voor 't ogenblik zijn we hier in onze provincie "Notre Dame d'Afrique" nog met vier zusters missionaris, één Italiaanse, Argentijnse, Egyptische en ik als enige Vlaming. Maar we zijn de Heer dankbaar voor de vele roepingen die Hij ons zendt.

We zijn in R.D. Congo werkzaam in 21 huizen in 8 verschillende bisdommen. De laatste stichting in

Kolwezi hing af van het provinciale huis; zo ging ik daar ook op bezoek. Nu hebben ze hun overste. En dit alles begon met de eerste 6 zusters van Don Bosco, 5 Vlamingen en 1 Italiaanse, die op 24 januari 1926 in Sakania R.D. Congo aankwamen. Er zijn al heel wat initiatieven in de voorbereiding van ons jubileum van 100 jaar aanwezigheid in 2026. Het salesianer boompje van de zusters van Don Bosco, dat onze 6 pioniers geplant hebben, brengt nu rijke vruchten voort. We zijn er de Heer en Maria Hulp zeer dankbaar voor.

Verder wens ik jullie allen een mooi feest van Kerstmis. Jezus komt telkens weer met zijn aanbod van vrede en liefde. Aan ons om het waar te maken in het komende nieuwe jaar. Zalig Kerstfeest en Vreugdevol Nieuwjaar.

Blijven we voor elkaar bidden en vooral om vrede in R.D. Congo en in de wereld.

Heel veel goede moed, en een fijn 2025.

Zuster Rosa,
Aan de vrienden van de Missiekring Dikke Beuk Kaulille
en aan alle missievrienden in het dekenaat Bree

Nieuwjaarsconcert

Het is dan wel al bijna eind januari, maar dit nieuwjaarsconcert kan een mooie afronding betekenen van de wensenmaand. Kunst in de Kerk Tongerlo biedt enkele keren per jaar concerten aan, zoals de kerk van Gruitrode regelmatig een tentoonstel-

ling herbergt. Ook nu loopt er een tentoonstelling over Gruitrode en de tweede wereldoorlog. Volgende week lopen we er even met jullie rond. Maar nu nog eerste genieten van muziek in Tongerlo.

Bijbelse huisjes

Dit ga je zeker doen. Nieuwsgierig binnenkijken in zeven bijbelse huisjes in de kerk van de Wauberg.

Voor jezelf, maar zeker voor kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de moeite waard om eens te gast te zijn in het huis van Maria en Jozef of de tent van Abraham.

Luce



Luce, pelgrim van hoop

